

## DR. MICHAEL KUYUCU

michael@michaelsow.net

### Radyo mecrasını kim kontrol ediyor?

**B**u hafta bazı gazete ve internet sitelerinde İstanbul Valisi Avni Mutlu'nun Sepetçiler Kasrı'nda bazı radyo kanallarının temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıyı okuduk. Belli başlı bazı basın kaynakları bunu bir show gibi göstererek, valinin medyanın küçük çocuğu "radyo" mecrası ile ilgilendiğinin haberlerini verdiler.

Basında konu ile ilgili şuna benzer bir ana tema ile haber yapıldı: "Sepetçiler Kasrı'nda oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda radyocular, hem yayıncılıkla ilgili hem de İstanbul'la ilgili düşüncelerini Vali Mutlu'ya aktardılar. Sorunları dikkatle dinleyen Vali Mutlu, gerekli düzenlemeler konusunda aksaklıkların, sorun teşkilenden durumlardan haberdar olduğunu ve sorunların en kısa zamanda çözülmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti".

Türkiye'de bu tarz toplantılar bol bol yapılır, bir devlet büyüğü yandaşlarından birine o mecrası ile ilgili belli başlı insanları toplamasını ister, ya kurdele...

tez içinde yalabalıkları dile getirdiği konuşmalar yapılır, sonra herkes dağılır. Bu tarz toplantılarda organizatör olarak görev yapan ve elçi olan genellikle devlete yakın olan kişidir, o kişi de hükümetle olan yakınlığını kullanarak, davetli listesini sözde tarafsız olma gayretleriyle oluşturur. Sonra davetliler çağırılır ve körler sağırlar birbirini ağır lar tarzı bir toplantı olur.

Valinin gerçekleştirdiği toplantı bu tarzda bir toplantıydı bilmiyorum, Bu toplantıda amaç radyonun sorunlarını mı tartışmaktı, yoksa bir çerçevede ortak bir poz verilecek bir hatıra fotoğrafı mı çektiymektir? Merak ettiğim iki konudan biri bu toplantıyı düzenleyen medya grubu hangi misyonla bu toplantıyı düzenledi ve kimi neye göre bu toplantıya davet etti? İkincisi ise bu toplantı sonunda "radyo mecrasını kurtarmak" adına ortaya çıkan eylem planı ne oldu?

Beş, on tane kapitalist radyo grubu, radyo mecrasının hangi sorununu tartışır ve düşünür biliyor musunuz? "Acaba ne yapsak ta küçük radyoların pastasını da götürsek"i düşünürler! Ve hemen başlarlar ağlamaya. "Türkiye'de çok radyo var, lütfen frekans ihalesini artık yapın, radyo sayısını azaltın. Bu kadar radyo ile bu sektör gitmez." palavrasını sallamaya başlarlar!

Radyo mecrasını bu ülkede ciddiye alan yok, konuşan yok, yazan yok. Bu ülkede binin üstünde radyo var, ve bu sektörden en az 10 bin kişi ekme yiyor. Bu ekmeği 10 bin kişinin tamamı yiyebiliyor sanmayın. Bu mecradan para kazanan insan sayısı yüzü bile geçmiyor. Bu yüz taş çatlasa beş yüz kişi de iktidara yakın olanların etrafında oluşturdukları çemberden faydalanarak ek-

mek, pardon pasta paralarını kazanıyorlar!

Bu toplantıdan sonra aklıma kafamı uzun zamanlıdır kurcalayan bir konu geldi. Bu konu son zamanlarda radyo kulislerinde binlerce radyocunun konuştuğu şeyden farklı bir şey değildi : Bu ülkede ya iktidar radyo mecrasını birileri üzerinden kontrol etmeye çalışıyor, ya da birileri iktidar partisinin varlığını ve adını kullanarak radyo mecrasını kontrol etmeye çalışıyor. Kimsenin günahına girmek istemem ama bu iki tezdten biri doğru . Bu misyona soyunan birileri var, ve bu radyo sektörünü ciddi anlamda rahatsız ettiği gibi AKP'nin de radyo mecrasında itibarına zarar veriyor. Belki parti bile bu olaylardan habersiz, ama ortada moral bozucu bir oyun oynanıyor ve bu tüm radyocuları rahatsız ediyor. Bunu neden yazdım?

Dönelim toplantımıza, Sayın Vali toplantıda "İstanbul Ajansı" adlı bir radyonun kamusal yayıncılık amaçlı yayınlara geçeceğini söyledi. Ben buna da bir anlam veremedim, bu ülke Avrupa 'da en fazla kamu kanalına sahip ülkelerden biri. TRT'nin kaç tane radyosu kaç tane televizyonu var,

bunların reklam pastasından ve reyting pastasından aldıkları dilimler ortada. TRT kamu yayıncılığı yapıyor iken valilik adına yayına başlayacak olan ve "afetler konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi noktasında" yayın yapacak olan bir kamu radyosuna çok mu ihtiyacımız var? "Sana ne kardeşim" diyebilirsiniz, ancak şunu unutmamamız lazım, kamu yayını yapan radyo ve tv'ler bizlerin parası ile finanse ediliyor ve maalesef kamu yayıncılıktan çok eş dost ahbaplara istihdam kapısı yaratmaya yarıyorlar.

