

DR. MICHAEL KUYUCU

michael@michaelshow.net

Medyanın tarafsızlığı

Son bir haftadır spor programlarında NTV & F.B. ve Ferit Şahenk adının sık sık geçtiğini görüyorum. Nerdeyse tüm futbol programlarında NTV'nin FB TV'den daha koyu bir Fenerli yayın kuruluşu olduğuna kanıtlayan enstantaneler izliyor ve şaşırıyorum. Bunları izledikçe aklıma NTV'nin ilk kuruluş yılları ve Cavit Çağlar geliyor.

NTV ilk olarak doksanların sonlarında Cavit Çağlar'ın Nergis Holding çatısı altında yayına başlamasıyla hayat buldu."N" harfi herkesin sandığının aksine News'ın "N"si değil Nergis'in "N"siydi. Cavit Çağlar bu kanalı kurarken canla başla çalıştı, o güne kadar kimse bir haber tv kanalı kurmaya cesaret edememişti.

Bir dönem bende orada çalıştığım için Çağlar'ın bu kanala nasıl da gözü gibi baktığını biliyorum. Amacı tarafsız bir haber kanalı yaratmaktı. Daha sonra Kanal E'yi satın aldı ve CNBC-E 'nin ilk alt yapısını kurdu. 2000'lere yaklaşırken Rusya'da baş gösteren ekono-

mik krizden payını alan ve tekstil alanında çok ciddi darbeler yiyen Cavit Çağlar kanalının ayakta kalması ve zarar görmemesi için emin bir ele vermenin planlarını yaptı. Kanal ya TSMF tarafından haczedilecekti ya da yeni patronu ile yoluna devam edecekti. Çağlar çok sevdiği NTV'sini böyle bir psikoloji içinde Doğuş Grubuna sattı.2000 yılının yazında Doğuş Grubu'nun mülkiyetine geçen NTV Grubu yeniden yapılanmaya başladı. Yapılırken önce radyosuna el attı ve rahmetli Müşfik Kenter başta olmak üzere pek çok değerli insanın işine son verdi. O zamanlar bende onların radyosunda çalışıyordum, bir gün sekreterden bir telefon geldi. Bana "yeni patron hepimizin işine son verdi, radyonun adını değiştiriyorlar" dedi. Arabamda radyo programımı yapmak üzere binaya giderken Doğuş Grubu'nun bu ani kararıyla radyo programı yapmak yerine eşyalarımı toplamak üzere gittim.

Piyasaya agresif bir giriş yapan Doğuş Grubu hepimizin işine son verdikten sonra hepimizi sağa sola dağıldık. İşin en şaşırtıcı tarafı ise holdingin daha önce orada çalışan insanları bir daha iş vermemek üzere ambargoya alması olmuştu. Benle beraber yaklaşık 20 kişi daha o günden sonra daha önce o grupta çalıştık diye ambargoya alındık. Hiç unutmam yıllar sonra Doğuş grubuna ait bir kanal ile bir iş için anlaşmıştım, tam başlayacakken grubun insan kaynakları" daha önce bizimle çalıştığınızı için bir daha sizinle çalışamayız..." demişti. Oysa ne ben ne de diğer ayrılanların hiç biri olaylı bir ayrılık yaşamamıştık.Yani bir daha çalıştırılmamayı gerektirecek bir olay yaşamamıştık. Çağlar'ın ekibinde olduğumuz için koyun gibi kapıya konmuş, biz de se-

simizi çıkartmadan gitmiştik.

Doğuş grubu Çağlar'ın kalitesine katma değer ekleyerek NTV Grubu'nu büyüttü. Büyürken özellikle AKP iktidarı ile yaşadığı yakınlaşma çok konuşuldu, önce Can Dünder sonra Banu Güven vak'aları yaşandı. İş öyle bir noktaya geldi gruba ait Kral Fm'in radyosunun stüdyolarında başbakanın sevdiği şarkıların bir listesinin bile asılı olduğu ve bu şarkıların acil durumlarda yayınlanmak üzere bekletildiği konuşulmaya başlandı.

Siyasi anlamda taraf olmakla eleştirilen NTV daha sonra patronu Ferit Şahenk'in F.B.'liliği ile konuşulmaya başlandı. Geçen hafta Azil Yıldırım'ın kanala konuk olacağı duyuruldu, ama bu program iptal oldu. Bu konu ile ilgili çok iddia atıldı, en fazla konuşulan iddia ise Trabzonspor'lu taraftarın RTÜK'e yaptığı şikayetlerle ilgiliydi. Güya taraftarlar "siz nasıl olurda ceza almış bir adamı yayın çıkartırsınız?" diye ayaklanmışlardı. Aziz Yıldırım o hafta NTV'ye konuk olmadı ama kanalın bu konularla anılması kanalın tarafsızlığına gölge düşürdü.O hafta sonu bütün spor programları kanalı ve FB'liliğini konuştu.

Kime ne kardeşim mal onun değil mi istediğini yapabilir de diyebilirsiniz. Evet diyebilirsiniz! Ama böyle derken bir yandan da bu soruları kendinize sorun: Bir medya grubunun gerek siyasette gerekse en az siyaset kadar önemli bir toplum bilimi olan futbolda taraf gibi algılanması o grubun imajına, kurumsal kimliğine zarar vermez mi? FB formasını giyerken GS'lıları, Trabzonspor'luları küstürmez mi? İktidarla yakın olmasa bile öyle anılması onun diğer partilerle olan ilişkilerini gölgelemez mi?