

DR. MICHAEL KUYUCU

michael@michaelshow.net

‘Koca doçentin’ yazdığına bak!

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin amiral gemisi olarak adlandırılan Hürriyet Gazetesinde beni çok eden bir yazı okudum. Yazıyı “Pazar Yazısı” başlığı ile yılların ustası Ertuğrul Özkök yazmıştı. Yazının başlığı şöyleydi: “Hangi erkekle yatılmaz”!

Özkök yazısında bir erkek olarak kadınlara “hangi erkekle yatılmaz” konusunda önerilerde bulundu. Kendince hangi erkekle yatılmaması gerektiğinin gerekçelerini sıralarken bunu “tereciye tere satmak” olarak değerlendiren Özkök’ün bu yazısını çok yadırgadım. Neden diyebilirsiniz? Bunu onun marka değerinden, yada siyasi yönü ağır basan yazar kimliğinden dolayı değil, akade-

misyen kimliğinden dolayı yadırgadım.

Ertuğrul Özkök bir akademisyen, doktorasını Fransa’da yapan bir iletişim doçentinin sektörde yazdığı yazı “kadınlara hangi erkekle yatmamasının” önerilerini mi içermeli?. Seksenli yıllarda rahmetli Bülent Ecevit ile beraber Aydınlik dergisi için verdiği mücadele ile tarihe geçen bir akademisyenin böyle bir yazı yazmasını bir akademisyen olarak yadırgadım. Türkiye’nin en uzun süre yayın yönetmenliği yapan bir usta gazeteci eğer gazete köşesinde “soyunurken çoraplarını sona bırakan erkekle yatılmaz” diyorsa, eğer bir akademisyen köşe yazısında “kapuska yiyen erkekle yatılmaz” diyorsa bu işin içinde bir iş vardır.

Ben, ya o akademisyen sahip olması gereken akademik sosyal sorumluluğunu kaybetmiştir, ya ticari kaygıların altında ezilmiştir, ya da Haydar Dümen’liğe soyunmuştur derim.

Türkiye’nin en büyük sıkıntılarının biri akademisyenlerin medya sektörü ile iç içe olamaması. Özellikle medyada çalışan akademisyen sayısı çok az. Bunun en büyük sebebi ise akademisyenlerin sektörden uzak olması. Ve ayrı dünyaların insanları gibi yaşaması. Medyada az sayıda akademisyen istihdam ve hizmet sunma imkanı yakalıyor, iş böyle olunca bu az sayıda akademisyenin hele duayenlerin bize hangi erkeklerle yatılmaması gerektiğinin derslerini vermesi çok anlamsız. Bırakın bu yazıları



Haydar Dümen yazsın. Bu yazıyı bir başka yazar yazsaydı takmazdım ama bunu bir akademisyenin yazması bana “koskoca doçentin yazdığına bak” dirditti, bunu babamda yazsa zaplarım.

Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Akademisyenlerden laf açılmışken bugün öğretmenler günü. Atatürk’ün 100. doğum günü olan 1981 yılında, “baş öğretmen” oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında öğretmenler günü kutlamasına karar verildi. 1981 yılından beri her 24 Kasım günü “Öğretmenler günü” olarak kutlanıyor.

Benim çocukluğuma denk gelen ilk kutlamaları hatırlıyorum da, ne kadar büyük bir coşkuyla kutlanırdı. Gel zaman git zaman bu ülkede ne bayramlar eskisi gibi kutlanmaya başlandı ne de bu özel günler. Hey gidi günler hey...